

Agnes Jansson från Lilla Norrbo

Personporträtt av Agnes Vilhelmina Jansson f. den 13:de maj 1912



Lilla Norrbo

Agnes Jansson föddes på Lilla Norrbo 1912 som yngsta barnet till Skogsarbetaren Ville och Jordemodern Mina.

Föräldrarnas namn var Johan Vilhelm Gustafsson 40 år Maria Vilhelmina f. Karlsdotter 44 år.

Ville f. 1872 7/10 d.1961 21/1
Mina f.1868 22/5 d.1960 8/4

De bor på Lilla Norrbo från 1895 i den nedre lägenheten om 1 rum och kök till höger.

De hade några kor till husbehov.

Syskonen

Gustav 1892 21/10

Elsa 1901 11/7

Emil 1905 4/1

Bertil 1909 23/9

Agnes 1912 13/5

1920 finns hela familjen skriven på Lilla Norrbo enligt församlingsboken men Gustaf är struken och blir dräng i Årispan 1910, 18 år gammal.



Lilla Agnes med sin storasyster Elsa

Sigfrid Finne är Agnes anfader

Redan 1626 bodde en släkting till Agnes på Norrbo, han kom från Finland född 1580 och han bosatte sig just här en tid, nästan trehundra år innan Agnes föds.

Sigfrid var Agnes MM MM FM MF FF
På landskartan från 1688 skapad av Gabriel Thoring kallas huset för Norsboda.



Mina och Ville med Agnes och en bror vid Lilla Norrbo

**Modern Mina är jordemor.
Fadern Ville är skogsarbetare.**

Mina blir ofta den som är först på plats då någon i byn ska till att föda barn. Det är långt för barnmorskan i Ramsberg att bli hämtad och ta sig de sex kilometrar som krävs för att vara på plats i Gammelbo.

Ville är skogsarbetare och arbetar för Klotens revir i 40 år.

Agnes går i skolan i Gammelbo och Granhult



När Agnes går i andra klass skriver hon en uppsats om att hon vill bli lärarinna – hon trivs i skolan.

Men föräldrarna tycker att hon behövs hemmavid, så hon går sex år i Gammelbo skola och sedan fortsättningskola i Granhult, totalt sju år.

När skolan i Gammelbo läggs ned 1968 så blir det auktion. Då köper Agnes in en av skolplanschererna. En svampkarta som hon ofta tittade på som barn. Från den tiden, när vissa flugsvampar ansågs vara läcker matsvamp! Den planschen har hennes barnbarn Lisa Lager fått av sin mormor.



Agnes och Axel Jansson

Agnes träffar Axel då han är flottare på Sandån. De gifter sig 1934. Axel är uppväxt med många syskon i huset Björklunds, invid gamla Restavägen. Han jobbar som vägarbetare bland annat och blir en av dem som bygger Treöresvägen till Kloten. Som nygifta bor de först hos Axels föräldrar – Björklunds, innan de flyttar till Bråten och får sitt första barn -Sonja, Lisa Lagers mamma.



Nya Lövlunds före 1960

Lövlunds

Under ett antal år bor Agnes och Axel i Riddarhyttan, där föds barnen Kerstin och Olle, innan de flyttar tillbaka till Gammelbo, in i huset "Nya Lövlunds" med familjen.

Bertil bor i andra änden av huset med föräldrarna Mina och Ville som flyttar dit 1940 från Lilla Norrbo.

Hjälp samma Agnes

Då familjen Lagerman från Stockholm började hyra Lilla Norrbo 1957 så fanns alltid en hjälpare hos Agnes. Till sportlov och kalla vinterledigheter innan familjen med fyra barn kom upp så eldade Agnes i kaminer och vedspisar och skapade hemtrevnad för familjen. Tillbaka i sitt forna barndomshem, som hon kände så väl.

Pensionärshemmet

Då pensionärshemmet byggs i Gammelbo får Axel tjänst som vaktmästare där. De flyttar in i ett rum och kök 1960.

Agnes startar byns första bibliotek i källaren till det nedre huset av de två längorna. Intresset för böcker och kunskap håller i sig.



Biblioteket läggs ned och Agnes går i pension 1977

30/5 1977

Öppet en gång i veckan och 150 böcker att välja på

Men nu slår Agnes igen sitt bibliotek

LINDESBERG. I hjärtat av Bergslagen, norr om Ramsberg, ligger en by som heter Gammelbo. Där har Agnes Jansson skött en utlåningsstation i femton år. Nu tycker hon, sextiofem som hon blivit, att hon och maken, som också är pensionär, skall kunna ta sig ledigt.

Från den första juni finns inte stationen längre.

Den här sysslan har Agnes och maken Axel haft vid sidan om vaktmästarjobbet på pensionärshemmet, där de själva har en lägenhet.

■ **Det blir tomt**
Hur känns det när det blir slut på den här epoken då, Agnes?
— Jo, tack, det har väl kanske inte varit särskilt arbetsamt, men det har ju ändå varit öppet en gång varje vecka i alla de här ren. Det blir nog lite tomt i början men samtidigt skall det bli könt att få koppla av häranefter. Jag slutar vaktmästarjobbet imtidigt nämligen.

■ **Mest äldre**
Agnes berättar att det i början hennes tid som bokutlånare många ungdomar som kom

har avlösts av de äldre som numera tillhör majoriteten av lånare i Gammelbo. Det är så att den här delen av Bergslagen tillhör avfolkringsområdena och

sig till tjuvorna där jobben finns.

■ **150 böcker**
Stationen har haft ungefär ett-hundrafemtio böcker att välja

på för de läshungriga och i fortsättningen kommer dessa att betjänas av en bokbuss. Det är så det går till på glesbygden numera.

THOMMY ISRAELSSON

I dödsannonserna för Ville, Mina och Agnes omskrivs de på detta sätt:

Mina - gladlynt och lättsam till sin läggning, egenskaper som gav henne många vänner. Hemmet och de sina har alltid varit hennes förnämsta intressen.

Ville - En arbetsam och idog person. Till sin läggning var han glad och vänlig och blev därför mycket omtyckt av grannar och i vänkrets

Agnes - Familjekär och mycket intresserad av trädgård, handarbete, litteratur, politiska tv-debatter, hem och familj.



På Ramsbergs gamla kyrkogård vilar Ville och Mina Gustafsson samt sonen Bertil tillsammans. Där ligger även Axel och Agnes Jansson



TACK!

till Agnes dotter **Kerstin Nordin** för allt det du har berättat och delat med dig av i form av intervju, album och foton.

Tack även **Lisa Lager**, dotterdotter till Agnes Jansson för att du bidragit med släktforskning och foton samt att du tog med din moster Kerstin till Gammelbo sept 2023



*Gammelbobygden
Inventeringsprojekt 2023
Lotta Lagerman 20230918*

